

Het land van Vertrouwen

Het land van Vertrouwen
Heeft uitgestrekte velden
Hoge bergen, diepe bossen
Prachtige meren en stromende rivieren

Als je er rondloopt beseft je dat dit land er altijd al is geweest
Het is een land van tegenstellingen, helemaal passend bij elkaar
Stilstaand, stromend, robuust en fijnzinnig, groot en klein
Eeuwenoude bomen en jonge struiken

Vaste wegen zijn er niet
Je houdt jezelf op koers
Dat vraagt natuurlijk moed
Het land draagt je maar houdt je niet vast

Je wordt er uitgedaagd om je weg te vinden
Om te genieten van de schoonheid onderweg
Om toe te staan het even niet te weten
Los te laten wat je had verwacht

Zonder te weten welke weg nog voor je is
Zonder te weten wanneer het eindpunt is bereikt
Dat maakt reizen in dit land spannend
En anders dan reizen in naburige streken

Het zijn bezielde tochten
In dit prachtige bewogen land
Een land met wel duizend paden
En één pad ligt daar speciaal voor jou

-Carlos Estarippa-